

Beste ouders/verzorgers,

Aangezien u bijna niet meer in de school bent, krijgt u ook steeds minder (of in ieder geval op een andere manier) mee hoe de sfeer in onze school is. En dat is jammer. Want er gebeuren zoveel mooie dingen.

Omdat ik van kinderen (en ook van mijn eigen dochter van zeven jaar) regelmatig te horen krijg: *“Wat doet een directeur nou eigenlijk?”* zal ik proberen om een doorsnee dag van mij te omschrijven. Op die manier krijgt u hopelijk een iets beter beeld wat er in de school gebeurt en kan ik meteen uitleggen wat mijn werk eigenlijk inhoudt en wat het zo mooi maakt.

's Ochtends rond 07.50 uur kom ik aan op school, klap mijn laptop open en pak een kop koffie. Veel collega's zijn dan al in hun klas aanwezig om de laatste voorbereidingen voor de dag te treffen.

Rond 08.05 uur komt iedereen bij elkaar in de middenruimte (om voldoende afstand van elkaar te bewaren kan dit nu even niet in onze teamkamer) en delen we enkele mededelingen. En zoals u waarschijnlijk begrijpt, in een team dat voornamelijk uit vrouwen bestaat, wordt er veel (heel veel) gepraat...

Om 08.15 uur gaan de deuren open en begroet ik de kinderen op het schoolplein of in de middenruimte. Dit vind ik een mooi moment omdat bijna iedereen enthousiast binnenkomt (kinderen hebben zin om naar school te gaan, om hun vriendjes/vriendinnetjes weer te spreken, of omdat ze graag hun nieuwe schoenen willen laten zien). Dit zijn ook vaak de momenten waarop kleine dingen opvallen. Heeft iemand goed (of juist niet) geslapen? Komt een kind met een bezorgd gezicht binnen? Is iemand net naar de kapper geweest? Een korte blik of kleine opmerking hierover maakt vaak al een verschil en maakt dat kinderen echt gezien worden.

Eigenlijk direct na 08.30 uur is het stil in de school. De deuren van de lokalen blijven bij ons open en iedereen is gestart met de les.

Meerdere malen op een dag loop ik door de school, regelmatig ga ik op lesbezoek en geniet ik van de mooie lessen en fijne sfeer in de groepen. Ik maak een praatje met enkele trotse kleuters die net een puzzel van 25 stukken hebben gemaakt, een groep 3 leerling die achter de computer aan het rekensommen aan het maken is en enkele kinderen uit groep 6 die op de gang gezamenlijk aan een taalopdracht werken.

Rond 10.15 uur komt er vaak een jarige langs. Hier maak ik graag tijd voor vrij.

Sterker worden,

groter worden,

groeien!

KBS Crescendo

Luitstraat 9

1312LH ALMERE

Telefoon: (036) 5360982

E-mail: crescendo@skofv.nl

Regelmatig sta ik in de pauze even buiten op het schoolplein om de kinderen (en collega's) te zien en spreken.

's Middags staat een interview met groep 6 voor hun klassenkrant op het programma en schrijf ik een brief aan groep 5/6 als antwoord op hun schriftelijke verzoek (taalopdracht) voor een financiële bijdrage aan een excursie.

Om 14.30 uur sta ik in de middenruimte en groeten de kinderen en ik elkaar een fijne middag en tot de volgende dag.

Na schooltijd heb ik vaak nog een overleg met een of meerdere leerkrachten of een vergadering. Daarna fiets ik met een voldaan gevoel naar huis.

Dat ik verder ook nog veel overleggen heb met mijn bestuur en externe partijen, beleidsstukken schrijf, begrotingen maak, plannen uitwerk om ons onderwijs verder te verbeteren, oudergesprekken voer, allerlei soorten personeelszaken regel, Coronaprotocollen uitwerk en implementeer en af en toe de papiercontainer binnen- of buitenzet maakt deze baan hier op Crescendo helemaal compleet.

Namens het team wens ik u alvast een mooie decembermaand.

Maarten Lensink

December

Sinterklaas is weer in het land! Ondanks de bijzondere omstandigheden is Crescendo (met dank aan de OV) weer in een prachtige Sinterklaasfeer omgetoverd. Vorige week zijn de Pieten langs geweest en hebben ze voor alle kinderen een schoencadeautje achtergelaten. En vandaag hebben de groepen ook bezoek gehad van een Piet.

Op 4 december vieren we het Sinterklaasfeest bij ons op school. Ook weer iets anders dan normaal, maar daar zijn we inmiddels wel aan gewend.

Na 5 december richten we ons op de Advent (aanlooperperiode naar Kerst). Juist in deze tijd vinden we het belangrijk om met de kinderen aandacht te besteden aan geborgenheid, bezinning en

saamhorigheid. De Kerstviering zal dit jaar helaas niet op een grootse manier in de kerk plaatsvinden maar kleiner; we doen dit in de eigen klassen. Verdere informatie ontvangt u binnenkort.





Een bezoekje aan de kapper

Emma en Iris (groep 6) hebben twee weken terug 30 cm (!) van hun haar gedoneerd aan Stichting Haarwens. Een prachtig initiatief! En zeg zelf, hun haar zit ook nog steeds fantastisch.

Voor meer informatie kunt u eens kijken op: <https://haarwensen.nl/>

Mondkapjes

Alle ouders die bij ons in de school komen dragen een mondkapje. Als u een afspraak heeft met de leerkracht, wacht dan even buiten tot u opgehaald wordt. Heel erg bedankt voor uw begrip en medewerking.

Coronamaatregelen

Deze week kwam het bericht naar buiten dat het OMT adviseert om scholen een extra week Kerstvakantie te geven. Van enkele ouders heb ik hier ook al vragen over gehad. Vooralsnog heb ik niet meer informatie dan er te lezen is op de nieuwssites. Dus ik heb geen idee of dit echt gaat gebeuren of dat het bijv. alleen voor het voortgezet onderwijs gaat gelden. Zodra hier wel meer duidelijkheid over is krijgt u dit van mij te horen.